



### GELE TULPEN.

Dooradem' nu mijn kamer, gele tulpen,  
Met teedre weelde van violaromen  
En laat me, in bleeken regenvel, droomen  
Van gouden Lente, strooiende over fulpen  
Duin gele bloemen, die geen zeewind schromen  
En zóo vermooiend ronde strooien stulpen,  
Dat ze uit een zee van gulden zonnegulpen,  
Als gouden koeplen, vonklend pralen komen.

O Lente! ik zie uw gele kleed al wuiven!  
De blijde Meiwind doet uw mantel zwellen,  
Uw blondomlokt naïef gelaat omstuiven  
Veel gele wilgekatjes en kapellen.  
'k Wil hoog voor u mijn venster openschuiven.  
O kom dan, blonde, een sprookje mij vertellen!

