

De Sophia-Augusta Stichting.

Een ander portret bevat op den achterkant een oude aantekening, luidende:

„Door sommigen gehouden voor den broeder van Don Antonio Lopez Suaso, door anderen voor den kanunnik Los Rioz”.

Op het eerste gezicht moet deze aantekening wel bevreemding verwekken bij ieder, die gewoon is aan de zeer oneigenlijke tegenstelling van Kristenen en Joden en niet bedenkt dat er van oudsher, vooral in Spanje, vele Joodsche Kristenen zijn geweest.

Het Joodsche volk heeft zelfs een niet gering getal priesters en kerkvoogden aan de Roomsche kerk in Spanje geleverd.

Reeds in de tweede helft der VII^e eeuw, in den laatsten tijd der heerschappij van de Gothen, vóór den inval der Saraceenen, leefde Julianus, de Joodsche bisschop van Toledo. —

Alfonsus van Burgos, die als Sacristaan der hoofdkerk van Valladolid in 1346 stierf, was een Jood, die, toen hij nog Mosaïst was, Rabbi Abner heette. —

In 1392 werd Rabbi Salomon Levi, te gelijk met zijn vier zonen, zijn moeder en zijn broeders, gedoopt. Hij bracht het tot Theologiae doctor, Aartsdeken te Burgos, Bisschop van Cartagena en eindelijk tot Bisschop van Burgos, Groot-Zegelbewaarder des Rijks en opvoeder van Johan II van Castilië.

Zijn zoon, Don Alonso de Cartagena, volgde zijn vader als Bisschop van Burgos op en werd door Paus Pius II den roem der prelaten, Praelatorum Decus, genoemd.

Een andere zoon, Don Gonzalo de Santa Maria stierf in 1448 als Bisschop van Sigüenza.

De derde broeder, Alvar de Santa Maria, was geheimschrijver van Johan II van Castilië en later gunsteling van Don Ferdinand van Arragon.

De vierde broeder eindelijk, Don Pedro de Cartagena, was een dapper ridder en krijgsman, die zich in 1431 bij Granada in den slag tegen de Mooren onderscheidde. —

Don Pedro de Aranda, Bisschop van Calahorra, was een broeder van Don Alonso, Aartsbisschop van Montreal op Sicilië, en een zoon van Gonzalo, een Jood, van het Mosaïsme tot het Katholicisme bekeerd en sedert tot een kerkelijke waardigheid bevorderd. Onder



LOPEZ DE LOS RIOZ. O. P. KANUNNIK TE BORDEAU.

de regeering van Ferdinand en Isabella, zoo noodlottig voor de Joden in Spanje, werd Don Pedro tot President van Castilië benoemd. In 1492 eischte de Inquisitie de erfenis zijns vaders op, op grond dat deze innerlijk tot het Mosaïsme zou teruggekeerd zijn en werd hij zelf beschuldigd het Katholiek geloof binnen zijn bisdom door Mosaïstische dwalingen te hebben willen ondermijnen. Na nog naar Rome gereisd en door Paus Alexander VI tot zijn Groot-Majordomus en Gezant te Venetië benoemd te zijn, werd hij in 1498 schuldig verklaard een geheime Mosaïst te wezen en tot zijn dood op het kasteel St. Angelo gevangen gehouden. —

Ook Diego Arias, Tresorier en Secretaris van Hendrik IV, was een gedoopte Jood en vader van een Bisschop van Segovia, die voor de vervolging der Inquisitie naar Rome vluchtte. Diego's andere zoon, Pedro Arias d'Avila, was de stamvader der Graven van Punoënrostra, Grandes van Spanje tot den huidigen dag, die eeuwen lang als beleidvolle krijgslieden en helden hebben uitgeblonken.

Deze voorbeelden zouden gemakkelijk met vele andere te vermeerderen zijn.

Toen Ferdinand en Isabella de Inquisitie, ontstaan uit den geloofshaat der Dominicaner