

# TOEN . . .

DOOR JOHAN DE MOLENAAR

Toen regende het ook  
en het was nacht;  
toen was ik ook alleen  
als dezen nacht.

De regen stortte neer  
op druipend loof,  
als nu. Toen was ik jong  
en vol geloof

en wist dat komen zou  
geluk en faam.  
Ik wachtte op een mensch;  
ik wist haar naam.

Ik wierp een fellen blik  
in toekomstland:  
'k zou leven als een vlam.  
'k Ben opgebrand.

Aan alle kanten dicht  
viel het verschiet;  
van alle kanten klinkt  
een eender lied

als toen: die regenbui  
voorbij mijn raam  
en, ver, als klokgelui,  
een naam . . .