

D. Bles

VARIATIES OP KINDERLIEDJES

I

Lieve Heertje, maak mooi weertje!

Morgen zij de schoone dag,

Die ik droomde, nimmer zag...

Lieve Heertje, maak mooi weertje.

Ik heb honger, ben in nood

en voor mij zijn vrienden dood,

'k heb geen kamer en geen vrouw,

'k bleef alleen, doch zonder rouw,

'k heb geen tranen, 'k heb geen lach...

morgen zij de schoone dag!

'k Ken de liefde en haar hel,

'k weet der harten ijdel spel;

'k ging van vele vrouwen heen,

met een lach of met geweent,

op een groet of na beklag:

- dat ik weer eens spelen mag! -

'k Heb geen geld, ik heb geen goed,

Ik ben ziek en zonder moed,

ik dool dwalend door de straat

Zonder steun of toeverlaat;

droef en droever wordt mijn lot,

'k geen priester en geen God!...

onze lieve Heertje, maak mooi weertje!

Lieve Heertje, maak mooi weertje!

morgen zij de schoone dag

dat ik eindelijk sterven mag...

Lieve Heertje, maak mooi weertje!